

Verslag van bezoek aan Hindoestaanse tempel in Wijchen.

Elke stoel in de bus was bezet; de leden weten uit ervaring hoe interessant en goed georganiseerd de einduitstap altijd is.

In de vorige eeuw zijn mensen uit de Surinaamse Hindoestaanse Gemeenschap naar Nederland gekomen. Hun voorouders waren als slaaf vanuit India naar Suriname gebracht.

Het belijden van hun geloof gebeurde vooral in huiselijke kring. Omdat er behoefte was aan een reïne spirituele omgeving, ging men denken aan het bouwen van een Mandir, een tempel. In 2005 kon door vele inspanningen van de eigen gemeenschap en ondersteuning door geestverwanten het plan worden gerealiseerd en is men begonnen met de bouw van de tempel met aangesloten bijgebouwen als winkel, ontmoetings- en ontvangstzaal.

We werden zeer hartelijk ontvangen en na de koffie zijn we door een dochter van de priester die zelf ook in opleiding was daarvoor, aan de hand van een PowerPoint presentatie zeer uitvoerig geïnformeerd over het Hindoeïsme en de gemeenschap in Wijchen. Nadien brandden de vragen los. In een zeer open houding mochten we diep in de belevingswereld van de gelovigen komen. Zij zien het ook als hun opdracht mensen die geïnteresseerd zijn, uitgebreid te informeren. Ons werd verteld dat de jongelui naar de scholen in Wijchen en Nijmegen gaan en dat zij zelf kunnen kiezen voor hun eigen manier van belijden.

Op kousenvoeten hebben we de Mandir bezocht en samen de openingsmantra gezongen. De uitbundig versierde tempel is een feest voor het oog. Er staan vele beelden die de verschijningsvormen van hun goden verbeelden en ieder staan voor een deugd in het leven. Middels die beelden en het zingen van mantra's is er veel aandacht voor meditatie. In het Hindoeïsme heerst de godentrias Trimunti van Brahma, Vishnoe en Shiva als zinnebeelden voor geboorte, leven en dood.

Samen met de vrijwilligers in het gebouw hebben we genoten van een hele smakelijke vegetarische aangeboden maaltijd. Uit respect voor alle levende wezens zijn zij vegetarisch.

Tijdens het afrondende gesprek bleek hoe zeer de mooie en respectvolle waardige levenswijze gewaardeerd werd door alle leden. Men was zienderogen geraakt. Natuurlijk sprak ook de rol die de vrouw als gelijke van de man in deze, iedereen zeer aan. Het was een zeer positief bewogen en inspirerende dag geweest.

Met veel dank voor de gemeenschap van Wijchen en ons eigen gedreven bestuur namen we afscheid.